

Artikel uit "Witte Weekblad"

06 november 2013

Column

Boem!...

BADHOEVEDORP – De kogel is door de kerk. Nee, dit moet u niet al te letterlijk nemen, en het gaat in deze column ook helemaal niet over de kerk, maar wel over die verfoeide weg, de A9. Het voorwerk om de A9 te gaan omleggen, en ook dit is een woord dat grappig genoeg voor tweërlei uitleg vatbaar is, gaat van start. Want de weg wordt verplaatst maar moet eerst min of meer om zeep worden gebracht.

Er moet gesloopt worden, kabels en leidingen moeten worden verlegd, en er moet naar bommentuig gezocht worden. Badhoevedorp ligt natuurlijk onder de rook van een luchthaven en die wilden ze tijdens de Tweede Wereldoorlog graag vanuit de lucht met bommentuig ietsje veranderen.

Ikzelf heb er nooit zo bij stil gestaan dat er wel eens akelige explosieven in de grond konden liggen in mijn directe leefomgeving. Onbevangen zocht ik ooit met mijn oudste zoon driftig naar oude voorwerpen in de grond. Als fanatiek lid van een archeologische jongerenvereniging ging hij vaak op pad in de hoop de schat van zijn leven te vinden. Want we woonden per slot in een voormalige waterpartij waar zeker veel schepen gezonken waren tijdens de vele stormen in de zeventiende eeuw. Schiphol heet natuurlijk niet voor niets zo.

Onze vondsten bestonden he-



laas niet uit kostbaarheden, slechts Goudse pijpen, soms compleet, maar vaker gebroken, diepten wij hier uit de grond. Een rookverbod kende men toen nog niet.

Nu heb ik vernomen dat er eind november een feestje voor ons inwoners gaat komen. Want zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Haarlemmermeer gaat hier samen de nodige aandacht aan besteden. Ik heb het al in mijn agenda gezet: niet weggaan en zorg voor een schepje en emmertje.

Evenals de inwoners van het voormalige Oost-Berlijn die zich toen volop hebben gestort op hun muur, om daarvan stukjes steen als aandelen te houden, wil ik zeker iets overhouden als souvenir van die versmade A9.

Ook schaf ik een fijne fles bubbels aan. Want dat na zoveel jaren strijd en inzet die lawaaimakende en roetdeeltjesverspreidende gore, grijze strook asfalt gaat verdwijnen... daar laten wij thuis de kurk graag voor knallen.

VrouwSimona.nl